

Fietstocht Gilde Alkmaar op vrijdag 8 juli 2016 naar Fruitteeltbedrijf SIEM ENTIUS in Nieuwe Niedorp



We waren nieuwsgierig wie er meegingen



Er kwamen er steeds meer bij, in totaal 24



De eerste koffiestop was bij de kolfbaan in Oudkarspel. We konden lekker buiten zitten



Gesprekstof genoeg, maar nu wel naar het kersen plukken



De kersen wachten op ons om geplukt te worden.



Het bedrijf is in 1962 gestart met fruitteelt en is van volledig appelbedrijf met koeling en sortering vanaf 1976 veranderd in een bedrijf met verschillende soorten fruit en afzet via de veiling, eerst B&O Zwaag later WFO Wervershoof en sinds half jaren '90 Fruitmasters Geldermalsen.

Naast appels zijn er sinds 2001 kersen, peren en pruimen bijgekomen en de afzet loopt nog steeds voor het grootste deel via Fruitmasters maar ook via onze winkel en plaatselijke supermarkt. Ons doel is: lekkere producten telen die zichzelf verkopen.

KERSEN

Kersen zijn sinds 2001 een nieuwe teelt voor ons en na 3 jaar groeien zijn de bomen begonnen met produceren.

Met het produceren begon ook het "beschermen" van de kersen. Ons grootste bedreiging zijn de vogels, daarnaast het lang nat zijn van de kersen vlak voor de oogst. De vogels zijn er gek op en moeten dus geweerd worden. De regen zorgt ervoor dat de bijna rijpe kers zich volzuigt met water en de schil dan barst (knapt) . Daarom overkappen wij de bomen, een maand voor het oogstseizoen, met folie waar geen vogel of water door kan en de kersen rustig kunnen uitgroeien tot een grote lekkere kersen.

Van de kers hebben wij verschillende soorten die elkaar qua oogsttijdstip opvolgen, nl. Merchant, Samba, Georgia, Vanda, Kordia, Karina en Regina. De oogst begint met Merchant begin juli.



We kregen uitleg over het plukken



Onder die tak hangen nog grotere kersen.....



Het was zaak aan de kant van de kersenbomen te blijven, want het regende flink.





Daar hangen ook nog lekkere kersen...

Na het kersen plukken gingen we aan de koffie en af en toe een kers eten



Daarna weer op huis aan, maar eerst nog langs het Wapen van Wogmeer.





Ook hier was het gezellig.



Lekker fietsen, praten en plezier hebben, dat is het doel van de fietstochten van Gilde Alkmaar.

Gelukkig is het intussen droog. We gaan weer op huis aan en nu in tempo.





Twee gidsen voorop, zoals het hoort.





Een twee gidsen achteraan de stoet.

Weer was het een sfeervolle fietstocht van Gilde Alkmaar.
En een beetje regen verhoogde alleen maar de sfeer in de fietsende groep.



**Een knuffel
voor
jullie allemaal**